

## Religionernes dag 2019

Septembervejret viste sig fra sin gode side den 12. dag i måneden, da godt 120 deltagere mødte frem til Religionslærernes Dag i Auditorium 23.0.50 på Københavns Universitet, Amager, til en foredragsrække over temaet Himmel og Helvede.

Lærer Bente Vistisen havde gjort turen fra Næstved for at være med. Hun har deltaget i arrangementet tidligere og mener, at Religionslærernes Dag har lagt sig an på et meget vellykket koncept. »De mange små oplæg, der veksler mellem teori og praksis, hvor det faglige spiller op mod det didaktiske, er meget givende,« siger hun både på egne vegne og på vegne af nogle lærere fra Næstved, der var med for første gang: »De følte sig meget beriget af at have deltaget i arrangementet.«

Når det er sagt, har Bente Vistisen ikke noget imod de mere »nørdede« foredrag, hvor det fagfaglige er i højsædet. »Det er et privilegium at komme af sted og vende opkvalificeret hjem,« siger hun og beklager, at den oplevelse sjældent er kristendomslæreren lærere forundt i dagens folkeskole med dens centralistisk styrede efteruddannelsessystem.

Alle oplæggene var efter Bente Vistisens opfattelse gode, men gået på klingen fremhæver hun dagens sidste som det, der gav hende mest.

»Det er nok begrænset, hvad de fleste af os virkelig ved om Koranen, når det kommer til stykket. Derfor var det oplæg, som adjunkt Johanne Louise Christiansen fra Syddansk Universitet kom med, uhyre givende. Hun forsker i Koranen og belyste muslimernes hellige bog systematisk og præcist gennem en perlerække af henvisninger.«

Som ved tidligere Religionslærernes Dage præsenterede forlagene også denne gang både deres nyudgivelser og bagkatalog af undervisningsmaterialer til faget – analoge såvel som digitale.

Til sidst en mere prosaisk ros fra Bente Vistisen: »Mange deltagere gav udtryk for stor tilfredshed med den frokost, der blev serveret.«